

07/09/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η υπεραισιοδοξία και η εικονική πραγματικότητα βλάπτουν σοβαρά την Πατρίδα

Η ομιλία του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά στη ΔΕΘ μας παρουσίασε την μεγάλη επιτυχία της χώρας μας να βγεί από την κρίση και να ατενίζει πλέον με αισιοδοξία το μέλλον... Είχε μόνο ένα ψεγάδι: **Δεν ήταν αληθινή...**

Ξέχασε να αναφέρει ο κ. Σαμαράς ότι στον πιο κρίσιμο δείκτη για την ανάπτυξη και την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα η βελτίωση της θέσης της χώρας έγκειται στο ότι φέτος Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Ναμίμπια και τη Μολδαβία, ενώ πέρυσι ήταν πίσω από την Ονδούρα και το Λίβανο (91η θέση το 2013, αντί για την 96η του 2012, στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα). **Πώς θα έρθουν λοιπόν επενδύσεις για να γίνει ανάπτυξη και να μειωθεί η ανεργία;**

Συνεχίζεται για μια ακόμα χρονιά το υπέρτατο λάθος, του πολιτικού μας συστήματος. Η **ωραιοποίηση** των καταστάσεων έτσι ώστε να αποφύγει τις αποφάσεις και αλλαγές που επιβάλλει η κάθε φορά πραγματικότητα. Αυτό πληρώνουμε σαν κοινωνία και αυτό επανέλαβε ο κ. Σαμαράς, για να προσκομίσει, εφήμερα, πολιτικά οφέλη. **Κανείς δεν θέλει να μηδενίσει τις προσπάθειες και τις θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες μέχρι σήμερα.** Όμως απομένουν εξαιρετικά πολλά και δύσκολα βήματα μέχρι να καταφέρουμε να σηκωθούμε και να επιτύχουμε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Το κυριότερο είναι, να μειώσουμε τους φόρους που έχουν γονατίσει άτομα, επιχειρήσεις, κατανάλωση και εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό να γίνουν νέες επενδύσεις στην χώρα. Και αυτό θα γίνει αν μειώσουμε υπερτροφικό κράτος και όχι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα, που ακόμα δεν το είδαμε πειστικά, στις συντάξεις και στους ένστολους. Σε τι διαφέρει αυτή η εξαγγελία από τις παλιές πρακτικές των υποσχέσεων και παροχών που κατά τα άλλα κατήγγειλε, στην ίδια ομιλία, ο κ. Σαμαράς;

Το «πρωτογενές πλεόνασμα», που σήμερα διαφημίζεται, προκύπτει σαν αποτέλεσμα της άγριας φορολογίας αλλά και της συνέχισης της καθυστέρησης πληρωμών του δημοσίου προς τους ιδιώτες πιστωτές του. Ιδίως των επιχειρήσεων, καθώς οι όποιες πληρωμές του δημοσίου έχουν σαν προτεραιότητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τις υποχρεώσεις του προς τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και τις επιχορηγήσεις προς τα Μετοχικά Ταμεία των ενστόλων. Την ίδια στιγμή που οι

απλήρωτες επιστροφές ΦΠΑ οδηγούν σε αδιέξοδο ή σε δικαστικές διώξεις χιλιάδες επιχειρήσεις.

Η προτεραιότητα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της παραγωγικής Ελλάδας, έναντι των αναγκών του δημόσιου τομέα, δεν προέκυψε από την ομιλία Σαμαρά. Αντίθετα, εξαγγέλθηκαν προγράμματα για 5μηνη απασχόληση 50.000 ανέργων στους δήμους της χώρας, η αναβίωση των παλιών, αμαρτωλών stage.

Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν φθάσει στα όρια των όποιων αντοχών τους, όπως καταγγέλουν ανώτατα συλλογικά τους όργανα, αλλά και όπως ο περίγυρος όλων μας μαρτυρεί καθημερινά. Ποιον πρέπει να πιστέψουμε, αυτούς που βρίσκονται πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου ή τον κ. Σαμαρά που μας διαβεβαιώνει ότι έχουμε μπει σε μία νέα, αν όχι χρυσή, εποχή.

Πράγματι, υπάρχουν σημάδια ότι φρενάρει η ύφεση. Όμως φρενάρει και η πτώση οποιουδήποτε πέφτει από γκρεμό, όταν χτυπήσει στον πάτο. Το ζήτημα είναι πως θα ξανασηκωθούμε.

Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες ως χώρα, η κινητοποίηση του παραγωγικού μας δυναμικού και η ανόρθωση του τόπου δεν θα γίνει με ωραιοποιήσεις αλλά με λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος. Με λιγότερο κομματισμό και λιγότερη γραφειοκρατία.

Η υπεραισιοδοξία και η εικονική πραγματικότητα βλάπτουν σοβαρά την Πατρίδα.

Πληροφορίες
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 210 7472530
Email press@drassi.gr