

28/01/2016

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επικίνδυνη ανικανότητα της κυβέρνησης και στο μεταναστευτικό/προσφυγικό διευκολύνει τους εταίρους μας στην εξεύρεση του "χρήσιμου ηλίθιου" - της Ελλάδας - που θα μείνει με τον μουτζούρη

Μετά την στέρηση της οικονομικής μας ελευθερίας με τα capital controls, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα μας στερήσει και τη θεμελιώδη στην Ευρώπη ελευθερία της μετακίνησης (ανθρώπων και αγαθών), καθώς η απειλή αναστολής της συμμετοχής της Ελλάδας στη ζώνη Σέγκεν είναι γεγονός.

Για έναν χρόνο ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του αντιμετώπισαν το θέμα του προσφυγικού/μεταναστευτικού σαν ένα διαπραγματευτικό χαρτί έναντι των «κακών» Ευρωπαίων. Τώρα βρίσκονται, μαζί με ολόκληρη τη χώρα, αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της επιπόλαιης στάσης τους: Δεν καταλάβαιναν τον κίνδυνο στον οποίο εξέθεταν τη χώρα, από ανικανότητα και ιδεοληψία, όταν ο υπουργός Άμυνας κ. Καμμένος απειλούσε ότι «αν Βερολίνο και Βρυξέλλες συνεχίσουν το bullying στην Ελλάδα, η Ευρώπη θα γεμίσει τζιχαντιστές» (7/4/2015), η κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου έλεγε ότι οι μετανάστες «εξαφανίζονται» διότι εκείνη «ελέγχει την είσοδο, όχι την έξοδο» (18/4/2015), κι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα (9/2015), αντί να συνεργάζεται με τους εταίρους μας και να κινητοποιείται για την εξεύρεση πραγματικών λύσεων και χρηματοδότησης.

Σήμερα που ακόμα και άνθρωποι από το Μαρόκο περνούν στην Ευρώπη μέσω των τρύπιων ελληνικών συνόρων, που η Ευρώπη συζητά να εγκλωβίσει πρακτικά εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και νόμιμους ή παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πανικοβάλλεται (βλ. πρόσφατες δηλώσεις αναπλ. υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής Γ. Μουζάλα).

Για όλα αυτά, που με φιέστες που μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουμε ξαναδεί γιόρτασε η κυβέρνηση στο τάε κβο ντό, από την ελληνική πλευρά υπεύθυνος είναι ο κ. Τσίπρας. Οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό σε κάθε επίπεδο, και περηφανεύεται γι αυτό.

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναδειχθεί και η ευθύνη των Ευρωπαίων, που αντιμετωπίζουν το προσφυγικό ως ένα παροδικό πρόβλημα, ενώ είναι φανερό ότι είναι ένα θέμα με το οποίο θα χρειαστεί να ζήσουμε για πολλά χρόνια. Το κλισέ ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης είναι μία πραγματικότητα. Η

απροθυμία της Ευρώπης να πιέσει πραγματικά την Τουρκία, που προφορικά δεσμεύεται αλλά πρακτικά δεν κάνει τίποτα για να διακόψει τις ροές, καθιστά την Ελλάδα τον "χρήσιμο ηλίθιο" της κατάστασης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αποδεικνύονται πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.

Πληροφορίες

Γραφείο Τύπου

Τηλ. 210 7472530

Email [press@drassi.gr](mailto:press@drassi.gr)