

16/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Η συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση διαμορφώθηκε δυστυχώς με κύριο γνώμονα το πως θα την χρησιμοποιήσει στον εσωτερικό μικροκομματικό και μικροπολιτικό της σχεδιασμό. Αντί να επιδιώξει, ως όφειλε, την εθνική συναίνεση, επιδίωξε το διχασμό, αντί να κρατά ενήμερες τις πολιτικές δυνάμεις, προτίμησε την κρυψίνια και την παραπλάνηση και αντί να συμπεριφερθεί με σοβαρότητα και εγκράτεια έκανε φειγ βολάν μέσω διαρροών στοιχεία από τα απόρρητα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών.

Η εφικτή διπλωματικά λύση στο μακεδονικό πρόβλημα είναι αυτή που έχει προδιαγραφεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, και έχει μετατραπεί σε επίσημη κυβερνητική πολιτική ήδη από το 2007, όταν η τότε κυβέρνηση αναζήτησε λύση στη βάση μιας σύνθετης ονομασίας. Η λύση αυτή δεν περιλάμβανε την αναγνώριση από την Ελλάδα του αφηγήματος του μακεδονισμού, που σαφώς εμπεριέχει η παρούσα συμφωνία ιδίως σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια, αλλά και σε άλλα σημεία της. Οποιαδήποτε λύση του προβλήματος ωστόσο, θα έχει -πέραν των αδυναμιών που κάθε συμβιβασμός συνεπάγεται- και δύο θετικά στοιχεία που δεν μπορούν να αγνοηθούν, την θετική αντίδραση του διεθνούς παράγοντα και τον περιορισμό της αστάθειας και την οριστικοποίηση του δυτικού προσανατολισμού της γειτονικής χώρας.

Όμως για να μην είναι αυτά εφήμερα και προπαντός για να έχει η λύση μόνιμο χαρακτήρα θα πρέπει να μην εμπεριέχει τον σπόρο της εκ των πραγμάτων ανατροπής της και της μετατροπής της σε μια πηγή μόνιμων προβλημάτων στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η παρούσα συμφωνία, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο -αφού μεταξύ της αρχικής της διατύπωσης και της τελικής της κύρωσης μεσολαβούν πολλοί μήνες- στέλνει πολλά δύσκολα ζητήματα, όπως τα σχολικά βιβλία, τα σύμβολα και αγάλματα και τα εμπορικά σήματα, μετά την κύρωση της συμφωνίας και την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Προβλέπει μάλιστα για όλα αυτά τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στο δικαστήριο εκάστου των δύο μερών, την ίδια στιγμή που υιοθετεί το αφήγημα του «μακεδονισμού», σε ό,τι αφορά την εθνική ταυτότητα των γειτόνων μας. Αυτό δημιουργεί υψηλό κίνδυνο διαιώνισης του προβλήματος για το προβλεπτό μέλλον. Γιατί η κυβέρνηση εκχωρεί με περισσή ευκολία το μοναδικό πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει υψηλή διαπραγματευτική ισχύ, το ΝΑΤΟ. Μένει η Ελλάδα με μόνο εργαλείο τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ που για διάφορους λόγους (ισχυρή παρουσία χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, απροσδιόριστη ημερομηνία κατάληξης,

υψηλό χρέος της Ελλάδας προς τα άλλα κράτη της ΕΕ), δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχα αποτελεσματικό διαπραγματευτικό όπλο.

Η Δράση πιστεύει ότι η κυβέρνηση με σπουδή, χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν, χωρίς να επιδιώξει κανενός είδους ευρύτερη συναίνεση και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο να πυροδοτήσει έτι περαιτέρω στο εσωτερικό τον αντιευρωπαϊσμό και τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις (αντίθετα φαίνεται ότι συνειδητά το επιδιώκει), υιοθετεί μια «λύση» που έχει μεγάλες πιθανότητες να εξελιχθεί σε διαίωνηση του προβλήματος και μια ρητορική δήθεν υπευθυνότητας που υποκρύπτει δυστυχώς σκοτεινούς και επικίνδυνους για το μέλλον της χώρας πολιτικούς σχεδιασμούς.

Πληροφορίες

Γραφείο Τύπου

Τηλ. 210 7472530

Email press@drassi.gr